

רעיון שבועי ללימוד בשולחן שבת אצל משפחת ביסטריצקי ♦ לע"נ זיידע הרב יהודה לייב בן מרדכי ע"ה

סיפור

ספר של צדיקים

בשל נסבות מסומות, צרף פעם הרבי המהר"ש את בנו, הרבי הרש"ב, לעליה להיכלות רוחניים עליונים. כשהם הגיעו לשלב שממנו יכול היה רק הרבי לבדו להמשיך ולעלות, הורה הוא לבנו להשאיר ולחכות לו שם עד שישוב.

בינתיים, הרבי הרש"ב הבחין באולם שטוף באור בוחק, ממש מואר בעצמה מיוחדת. ובאולם יושב לו יהודי פשוט, כזה שלפי ההכרות שלו אתו, הוא לכאורה קלל לא שף למקום כה טמיר ונשגב. הרבי הרש"ב ממש התפלא לראות אותו במקום גבוה ונעלה כל כך, משום שלפי הבנתו, דרגתו הרוחנית של אותו יהודי לא התאימה למקום כזה.

כששם הרבי המהר"ש, הציג לפניו בנו את תמיהתו. "הוא אמן יהודי פשוט", אמר הרבי, "אבל הוא היה בקי בספר התנ"א, ונהג לחזור בכל עת שורות ממנו בעל פה. לכן הוא זכה להגיע לכאן...".

(תורת מנחם, חלק יא, עמוד 94)

לשבר את הלוח

שיחת קודש

וישלה מידו את הלוח וישבר אתם (פרשתנו, פרק לב, פסוק יט) הלוחות ושברי לוחות מנהון בארון (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף יד, עמוד ב)

גם בארון הקדש שבלבו ונשמתו של כל אחד מאתנו, הלא הוא למוד התורה, צריכים להיות מנחים גם הלוחות וגם שברי הלוחות, אלה לצד אלה. שני הדברים עשויים להראות הפוכים זה מזה, אך האמת היא שהם שלובים יחד ללא הפרדה, ורק כך אפשר להתחבר באמת לתורה הקדושה.

מצד אחד, הלמוד צריך להיות דומה ל"לוחות" – האותיות הקדושות של דבר ה' היו חקוקות בתוך תוכן של הלוחות. לא נתן היה להפריד בין אותיות התורה לבין האבן הגשמית, משום שהאותיות הן חלק מהאבן עצמה. כך, יהודי צריך להתאמץ ולהשקיע את שכלו ומחו בהבנת התורה, עד כדי כך ששכלו יתעצם עם התורה והם יהפכו לעצם אחד, בלתי נתן להפרדה. הוא חוקק את האותיות על לוח לבו לנצח.

אולם, מצד שני, באותו ארון ממש מנחים גם "שברי לוחות" – בשביל להשיג באמת את חכמת התורה, יהודי חייב לשבר את עצמו. על פי ההגיון הפשוט, השכל האנושי לא יכול בכלל לקלט את חכמתו של הקדוש ברוך הוא, חכמה גבוהה ורחוקה משכלנו הדל ללא ערך. רק כשיהודי מבטל את עצמו, שובר את שכלו כלפי חכמת ה', רק אז הוא זוכה באמת להבין את האמת של התורה. הקדוש ברוך הוא מסייע לו, מאיר ומרומם את מחו ולבו, עד שהוא משיג את חכמת התורה באמת.

(לקוטי שיחות, חלק כו, עמוד 248)

זוכרים את זיידע

בכל שנה בפורים הייתה מכינה בובי שתחי' משלוח מנות לרבי. המשלוח מנות היה מעוגה מיוחדת בצורה של אחד מהנושאים עליהם דיבר הרבי במהלך השנה. זיידע ע"ה היה לוקח ומביא את זה לבית של הרבי.

